

Als u deze folder wilt afdrukken (en bewaren), kiest u Afdrukken in het menu Bestand. Druk vervolgens op ENTER om de folder af te drukken. Het is mogelijk hem (handmatig) dubbelzijdig af te drukken en de folder vervolgens in drieën te vouwen tot een boekje.

MEER INFORMATIE

Elke zondag houden wij kerkdiensten.

De aanvang van de diensten is als volgt:

1 . 's Morgens om 9:30 uur

2 . 's Middags om 16:30 uur.

BENT U GERAAKT DOOR EEN PREEK?

Of zit u nog met vele vragen?

En u wilt daarover graag een gesprek hebben?

Informeert u dan eens naar de contactpersoon van de evangelisatiecommissie.

Wilt u zo vriendelijk zijn om het Gereformeerd Kerkeboek en Liedboek na afloop van de kerkdienst weer op de oude plaats terug te leggen?

De Voorhof was de plaats waar de gemeente van God samenkwam. Hier verscheen het volk met zijn offers voor de Here om van Hem vergeving van de zonden te ontvangen. Hier kreeg ook het volk de zegen opgelegd door de Hogepriester. De naam "De Voorhof" op het kerkgebouw wordt bekrond door twee bogen, een blauwe (de onderste) en een gele (de bovenste).

De betekenis daarvan is: "De Voorhof is de aardse kerk. De blauwe boog symboliseert het uitspansel, dus heel de schepping en de gele boog symboliseert het huis van God, dus het Hemelhuis, dat boven alles staat".



Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Almkerk-Werkendam "De Voorhof"

Voorstraat 7,
4286 AK Almkerk, Nederland
Tel. 0183-402701

E-mail scribaat: scriba@almkerk-werkendam.gkv.nl
Internet: www.almkerk-werkendam.gkv.nl

WELKOM IN "DE VOORHOF"



WELKOM

Hartelijk welkom in de kerkdienst van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) “De Voorhof” in Almkerk.

Iedere zondag komen de leden van deze gemeente twee keer samen om God te ontmoeten. We doen dat door tot Hem te bidden, uit de Bijbel te lezen en psalmen voor Hem te zingen.

We zingen uit het Gereformeerd Kerkboek en een selectie van het Liedboek. Bij de ingang van de kerk liggen enkele exemplaren waar u gebruik van kunt maken.

Wij geloven alles wat er in de Bijbel staat. Ook dat Christus voor onze zonden is gestorven. God biedt u en ons door Christus een uitweg in een bestaan dat op zich zelf uitzichtloos is.

U kiest die weg toch ook?

VERLOOP VAN DE DIENSTEN

In de regel worden de diensten geleid door een dominee.

Het verloop van de kerkdiensten (of het programma van de kerkdiensten) is als volgt:

1. **Mededelingen** (hierna vraagt de dominee aan de gemeente om te gaan staan).
2. **Gezongen votum**, het zingend uitspreken van de afhankelijkheid van

God, en **Zegengroet**, de groet van de Here aan ons, gevolgd door een gezongen Amen.

3. **Openingslied** (hierna gaat de gemeente weer zitten).
4. (in de ochtenddienst) Voorlezing van de **Tien Geboden** (Gods richtlijnen voor het leven) en **Antwoordlied**.
5. **Gebed**.
6. **Bijbellezing**: voorlezing van één of meer gedeelten uit de Bijbel.
7. **Antwoordlied**.
8. **Lezing van de tekst**: voorlezing van een tekstgedeelte uit de Bijbel, dat de basis voor de preek vormt.
9. **Preek**: de uitlegging van en opwekking uit de gekozen Bijbeltekst.
10. **Antwoordlied**.
11. (in de middagdienst) **Geloofsbelijdenis**: het (staande) zingen (gezang 123, 179a of 179b) of verkondigen van een beknopte samenvatting van de inhoud van ons geloof, evt. gevolgd door een antwoordlied.
12. **Dankgebed**.
13. **Collecte**.
14. **Slotlied** (staande).

15. **Zegen** (staande): wij krijgen de zegen van de Here, gevolgd door een gezongen Amen.

BIJZONDERE DIENSTEN

Het kan zijn, dat u net meemaakt, dat wij het Heilig Avondmaal vieren. U kunt dat zien als een hele bijzondere ontmoeting tussen God en ons als leden van de gemeente. Dat doen wij dan in de vorm van een symbolische maaltijd. Wij gedenken dan dat Christus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Alle leden van de gemeente die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd of gasten die van tevoren hierover contact met de kerkenraad hebben gehad, worden dan aan de Avondmaalstafel uitgenodigd. Voordat we het Heilig Avondmaal vieren, lezen we eerst het Avondmaalsformulier. Dit is één van de vijf formulieren uit het Gereformeerd Kerkboek.

Het kan ook gebeuren, dat er een kind of een volwassene wordt gedoopt. Dit is voor ons een teken, dat God dit kind of deze volwassene als Zijn kind heeft aangenomen. Daarbij belooft Hij: Ik wil je Vader zijn, Ik wil je van je zonden schoonwassen, Ik wil in je hart wonen en voor je zorgen. We lezen eerst het formulier voor de kinderdoop op pag. 512 van het Gereformeerd Kerkboek of het formulier voor de volwassendoop op pag. 516.